

14. januar 2009

'Det er Hamas' skyld!'

Skrevet af: Charlotte Aagaard

Israels ambassadør i Danmark, Arthur Avnon, beklager de civile tab i Gaza. 'Men det er ikke vores skyld', siger han. 'Hamas bruger civilbefolkningen som skjold. Det dem, der er krigsforbrydere, ikke os'

"Foruroligende. Disturbing."

Sådan beskriver den israelske ambassadør Arthur Avnon de forfærdelige billeder af dræbte palæstinensiske børn, som de internationale medier i øjeblikket er fulde af. Information har sat den israelske ambassadør i Danmark stævne for at høre, hvad han har at sige til den massive internationale kritik af Israels fremfærd i Gaza, og lægger et par af de mere makabre pressefotos fra Gaza på kaffebordet foran ham.

"Ja, det er jo den slags billeder, som Hamas ynder at sende ud," replicerer han efter at have kastet et kort blik på dem.

- De her er nu taget af Reuters fotograf i Gaza ...

"Nå, ja. Det er under alle omstændigheder nogle foruroligende billeder. Men jeg ved med sikkerhed, at det ikke er vores intention at ramme civile. Vi slår ikke nogen civile ihjel med vilje. Der er kun én part at skyde skylden på, og det er Hamas. Jeg har videooptagelser, der viser, hvordan Hamas tvinger kvinder og børn op på taget af et hus for at bruge dem som menneskeskjold, jeg har videooptagelser, der viser, hvordan Hamas-folk skubber børn ind foran sig, mens kuglerne flyver gennem luften. Jeg har videooptagelser, der viser, hvordan Hamas-folk holder et barn i den ene hånd og affyrer deres våben med den anden. Det er Hamas' måde at operere på. De opererer med fuldt overlæg fra tætbebyggede områder, netop for at forhindre, at den israelske hær svarer igen."

- Hvis I gør jeres yderste for at undgå civile tab, hvordan kan det så være, at flere hundrede børn er blevet dræbt?

"Det er Hamas' skyld. I ser dem, der bliver dræbt. Men I ser ikke alle de gange, de israelske helikoptere og fly vender tilbage til deres baser uden at have skudt eller kastet bomber, fordi risikoen for civile tab har været for stor."

Nok er nok

- Men hånden på hjertet, hvordan i alverden kan I finde på at bombe en skole fuld af sagesløse civile?

"Jeg har selv været soldat og ved, at det første en soldat tænker på, når han bliver beskudt, er at stoppe ilden og overleve, selv når målet befinder sig i et civilt område. Jeg kan f.eks. vise dig, hvordan Hamas havde mineret hele området omkring den skole."

- Jamen, hvordan kan I bombe, når I ved der er civile inde på skolen?

"Det, I ikke forstår, er, at Israel er et demokrati, hvor regeringen og forsvaret bliver kritiseret, hvis der er grund til det. Det vil de også blive, hvis der er grund til det i denne forbindelse. Under Libanon-krigen i 1982 gik 400.000 israelere på gaden for at demonstrere. Det ser du ikke noget af nu. Opgøret med Hamas har væg-til-væg opbakning i Israel. Nok er nok."

Massiv kritik

- Gør det ikke indtryk, at I bliver mødt med massiv international kritik, at mainstream medier sætter billeder af døde børn på forsiden, og menneske-retlighedsorganisationer anklager jer for krigsforbrydelser?

"Jeg er ærligt talt lidt træt af den moraliserende tone, vi bliver mødt med. Vi jøder ved, om nogen, hvad det vil sige at optræde humant og inhumant. Det er temmelig fornærmende at skulle lægge øre til prædikener om, hvilke moralske værdier, vi bør følge. Det er temmelig patroniserende, nærmest som om I tror, at vi ikke har nogen samvittighed. Den internationale opinion er vigtig, men ikke det vigtigste."

- Skubber I ikke endnu flere palæstinensere over i armene på Hamas med jeres fremfærd i Gaza?

"Det er den evige diskussion om hønen eller ægget. Det er ingen gåde, hvad der kom først i denne sag. Det ved jeg godt. Da vi trak os ud af Gaza i 2005, håbede vi, at Gaza ville blive paradys på jord. Et paradys med hoteller og hvide sandstrande og med en boomende økonomi. Der var folk, der drømte om, hvordan de skulle holde ferie langs Gazas riviera. Men i stedet udviklede det sig til en terroristrede, hvorfra der konstant blev affyret raketter mod Israel. Og Hamas tog ingen hensyn til, hvad de ramte. For kort tid siden blev en børnehaven ramt. Heldigvis var den tom, men de dér børn," siger ambassadøren og peger på billederne fra Gaza. "De kunne lige så godt have været israelske."

Parat til at forhandle

- Hvor mange ofre skal der til, før I stopper bombardementerne af Gaza?

"Det er op til Hamas. Hvis Hamas stopper sine angreb på Israel, er vi parat til våbenhvile. Vore betingelser er, at Hamas går med til en permanent våbenhvile, at våbensmuglingen til Gaza standses fuldstændigt, og at Galit Shalit, som Hamas har holdt som gidsel i to et halvt år, løslades."

"Vi beklager lidelserne på den anden side. Vi ønsker at forhandle om fremtiden, men Hamas er den største hindring for fred. Vi har allerede forhandlet med de palæstinensiske myndigheder i et år og er også parat til at forhandle med Hamas, hvis de vil acceptere en to-statsløsning. Men det vil de jo ikke. Hele verden - med undtagelse af Iran og et par andre ekstreme lande - ønsker en to-statsløsning, men problemet er, at Hamas har en islamistisk ideologi, som ikke tillader staten Israel at eksistere. Hamas er Irans sydlige forpost, og ligesom Iran ønsker Hamas at fjerne Israel fra verdenskortet."

- Mange kommentatorer mener, at jeres fremfærd i Gaza har lagt grundlaget for årtiers fortsat konflikt?

"Denne konflikt har allerede varet i flere årtier. Da jeg første gang så en palæstinensisk flygtningelejr under Seksdageskrigen i 1967, gik det op for mig, at de arabiske lande med vilje fastholder palæstinenserne i denne ulykkelige situation. I dag, 40 år senere, ser lejrene præcis ligesådan ud. Hvem holder konflikten i live, er det os eller dem?"

Ambassadøren afslår med tydelig kølighed et tilbud om at beholde billederne af de døde børn i Gaza.

"Det tilbud opfatter jeg som en fornærmelse. Det er ikke vores skyld, at de er døde. Det er Hamas' skyld. Blame Hamas!" siger han. "Og det kan du godt skrive, at jeg har gentaget mindst 10 gange under dette interview."

Source URL: <http://www.information.dk/179471>